

CHIRO ZINE

Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel - oktober 2019

Het nieuwe chirojaar is in september weer van start gegaan en wat een zotte activiteiten (en onvergetelijke momenten) zijn er sindsdien al gepasseerd! Ook dit jaar zijn we weer gestart met een knaller van formaat: het startweekend! Op vrijdag kwam de band 'PSI' het allerbeste van zichzelf geven op de derde editie van VAARTROCK en op zaterdag dansten we samen de hele fuifent plat op KANAALFUIF. De dag erna kon het chirojaar eindelijk echt beginnen op onze STARTDAG. Elke groep kreeg een nieuwe leidingsploeg en nieuwe leden konden die namiddag voor de eerste keer van het chiroleven proeven. Na het ravotten werd de dag afgesloten met de beste pannenkoeken van het land: die van onze kokskes!

Elke zondag zorgt de leiding voor een supertoffe activiteit, waarbij de leden zich kunnen uitleven in alle gekkigheid. Er zijn leden, er is leiding, de sfeer zit er in, het belooft weer een schitterend jaar te worden. En wat kunnen we eigenlijk allemaal verwachten van dit nieuwe chirojaar? De leiding zal alvast elke zondag paraat staan met een fantastisch programma zodat je je die dag zeker niet hoeft te vervelen en lekker kan ravotten met al je vriendjes. Maar een chirojaar zit vooral vol met verrassingen, wie weet krijg je één van de komende weken plots voor een dag andere leiding? Misschien komt de Sint op zondag wel eens langs met snoep en cadeau's voor iedereen? Stel dat we op zondag eens op daguitstap zouden gaan ter vervanging van de gewone chirozondag? Spannend nieuws allemaal! Die 3 uurtjes per week zullen al snel veel te kort aanvoelen. Niet getreurd, de leiding zorgt ervoor dat jullie, naast de chirozondag, ook genoeg andere activiteiten hebben om je weekend mee te vullen! Zo zal elke groep wel eens op weekend gaan om elkaar nog beter te leren kennen. De oudste groepen zullen misschien zelfs een leefweek houden? Zij slapen dan een hele week in onze chirolokalen waar ze

samen eten, slapen, huiswerk maken, avondactiviteiten krijgen... Ook organiseren we elk jaar een heus Kindercarnaval waarop jullie (verkleed weliswaar) kunnen dansen op toffe muziek en tijdens de Appelverkoop gaan we samen heel Sint-Jozef af om onze lekkere appels huis aan huis te verkopen! Vergeet ook niet om op 31 december je prachtige stem te laten horen op de hoek van Sint-Jozef en de Meir, dan kan je je stem weer smeren met een warme chocomelk. Er zijn ook nog voldoende activiteiten in ons dorp waarop jullie altijd welkom zijn! 31 oktober is er bijvoorbeeld een lichttocht, eind november een Hobbytentoonstelling, begin januari een Kerstboomverbranding,... Wie weet kom je er wel je liefste/leukste/knapste leiding tegen?!

Op de planning staat nog...

- 31 oktober: Lichttocht Rijkevorsel
- 17 november: Zwerfvuil rapen (11u)
- 23 november: Chiromis
- 23 november: Teerfeest
- 1 december: Bezoekje van de Sint (of niet??)
- 29 december: Geen Chiro (kerstvakantie)
- 31 december: Nieuwjaarszingen met warme chocomelk en wafels
- 21 - 23 februari: Ketibivak
- 23 februari: Kindercarnaval
- 24 - 28 februari: Aspirant
- 29 februari: Appelverkoop



DE LEIDINGSPLOEG



Ribbels: Lindsey, Amber, Nele, Brent en Martijn



Speelclub: Marnic, Jan, Ewout, Brent en Sara



Rakwi's: Sharmaine, Roald, Hanne, Anton en Wout



Tito's: Brent, Fien en Marie



Keti's: Kevin en Daan



Aspi's: Jinthe en Robbe

Wist je dat ...

... we dit jaar terug me alle groepen samen op kamp gaan van 1 t.e.m. 11 augustus? De locatie blijft wel nog even geheim!

... we sinds dit jaar meer jongens- dan meisjesleiding hebben? Hopelijk houdt de meisjesleiding het een heel jaar vol tussen al die macho's!

... we twee internationale leidsters hebben dit jaar? Leidster Sara zal haar eerste semester (september – februari) in Italië doorbrengen waar ze zich, aan de Universiteit van Napels, zal verdiepen in de wondermooie Italiaanse taal. Leidster Sharmaine trekt op haar beurt in het tweede semester (februari – juli) naar Zwitserland waar ze aan ETH Zürich zal studeren over de geotechnische toepassingen in de Europese gebergteketen.

... we ook dit jaar opnieuw zwerfvuil zullen rapen? Op 28 september zijn we voor de eerste keer op pad gegaan, dankjewel aan de aanwezigen om ons dorpje mee proper te houden en een centje bij te verdienen voor onze Chiro! Hiermee wordt een deel van het toekomstige buitenlands kamp betaald en kunnen we enkele leuke activiteiten mee organiseren. De volgende data zijn zondag 17 november, zaterdag 14 maart en zondag 3 mei.

... de Aspi's dit jaar weer hun eigen fuif zullen organiseren? De Aspi-Ski Party zal doorgaan op 14 maart, wij kijken er alvast naar uit!

... we op de Dag Van De Jeugdbeweging allemaal met onze stoute schoenen en allermooiste chiroshort of -rok naar school mochten? 's Avonds kon iedereen zich uitleven na een lange dag op de schoolbanken tijdens de avondchiro (met pannenkoeken!).

... de leiding heeeel veeeeeel zin heeft in dit chirojaar?

Vragen? Kijk zeker eens op de website (<https://chirosint-jozefrijkevorsel.chirosite.be>).

Hierop staan onder andere de contactgegevens van de leiding. Neem gerust ook eens een kijkje op onze facebookpagina "Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel" voor leuke foto's en de laatste updates.

Vergeet ook zeker niet de leiding aan te spreken na de chiro als je nog op zoek bent naar een tweedehandsuniform of onze eigen super coole t-shirts (11 euro)!